

IXde Kongres van den Vlaamschen Esperantistenbond.

Op de Pinksterdagen zal te Brugge het IX-de Kongres van den Vl. Esperantisten Bond doorgaan. De deelneming belooft buitengewoon groot te zijn : niet alleen zonden al de afdeelingen van deze bloeiende organisatie hun toetredingen, maar zelfs uit 't buitenland meldden zich talrijke deelnemers. Zullen vertegenwoordigd zijn : Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland en Zweden. Den Zaterdag wordt een speciaal beiaardconcert de deelnemers aangeboden. Verschillende vergaderingen en een gezellig samenzijn met bal vullen den eersten kongresdag. Den Zondag worden de deelnemers officieel door het stadsbestuur ontvangen, waarna de Vl. Esperantisten Bond haar algemeene jaarvergadering in de gotische zaal van het stadhuis zal houden. Na een optocht door de voornaamste straten van Brugge zal een feestmaal al de kongressisten vereenigen in het restaurant Saint-George. Den Maandag wordt door de deelnemers een bezoek gebracht aan het schilderachtige Damme.

Het sekretariaat van het inrichtend comité is gevestigd : Komvest, 70, te Brugge.