

J E N N E J

mededeling



BIJLAGE AAN
n° mei-juni 1976

Tijdens de laatste jaren is in een aantal kringen groeiende belangstelling ontstaan voor de wereldhulptaal Esperanto.

Onderlinge nadere kennismaking is zeer gewenst, en op vraag van enkele esperantisten en simpatisanten uit West-Vlaanderen en aangrenzend gebied, zal een vrienden-bijeenkomst gehouden worden, dit in het toeristisch centrum van de Rode Berg (Loker/Westouter, ten zuiden van Ieper,

op zaterdag, 12 juni aanstaande.

De samenkomst is voorzien aan restaurant KOSMOS, met aanpalende Home Kosmos, waar grote parking is. Daar is ook mogelijkheid tot noenmalen, reeds vanaf 110 fr., bediening inbegrepen; wie verkiest pik-nik mede te brengen, is daar ook welkom.

De automobilisten komen samen te Ieper, parking op de Grote Markt, vanaf 11 uur. Wie plaatsen vrij heeft zal er stellig aan houden vrienden mede te brengen. Samenkomst aan de Hallen, zijgevel, nabij de dienst voor toerisme en museum. Gezamenlijk vertek te 11,30 uur.

Wie niet met de karavaan medereist, kan de weg volgen vanaf de markt van Ieper, indraaien onmiddellijk rechts nevens de Hallen, en dan de witte wewijzers volgen

Rode Berg

De aanstaande fusie zal dit ganse gebied, omvattend 7 gemeenten, waaronder ook Kemmel, samenbrengen in een nieuwe eenheid, onder benaming HEUVELLAND. Voor natuurliefhebbers zijn er wandelingen, benevens openluchtzwembad en zetellift.

De esperantisten van West-Vlaanderen wensen ook een zekere manier van fusie in te voeren, namelijk door af en toe dergelijke bijeenkomsten te houden en hun propaganda meer gemeenschappelijk te voeren, en dit onder algemene benaming ESPERANTO KULTUREEL AKTIEKOMITEE. Mogelijks wordt onze werking daardoor meer gelijklopend met deze van het Ministerie voor Nederlandse Cultuur, en kunnen langs deze weg mogelijks vroeg of laat toelagen losgekregen worden. Laat ons hopen !

Vergeet de juiste datum niet : Zaterdag 12 Juni

Voor alle verdere inlichtingen: DECEUNINCK Herman Tel.: 02/356 86 86
Floralaan 21
1510 - BUIZINGEN.

ESPERANTO - DE TAAL DER TOEKOMST !

Esperanto is de taal van samenwerking, vriendschap en wederzijds begrip.

Juist daarom bevordert het de vrede. Onze Europese Economische Gemeenschap zal nooit een echte Gemeenschap worden zonder een taal, die alle 9 volkeren van die gemeenschap even gemakkelijk kunnen gebruiken.

Dat kan alleen maar Esperanto zijn !