

Geen Babelse spraakverwarring aan de kust

Dynamische Esperantisten kongresseren te Oostende

Esperanto, het toverwoord uit onze studententijd waarachter een horizon van idealen gloorde, houdt nog steeds tienduizenden in zijn ban. Sedert de jongste wereldoorlog, die de mensen van alle kleur en nationaliteit dichter bij elkaar bracht, heeft de Esperantobeweging nog aan dynamisme gewonnen. Voor de oorlog stonden de diktaturen vijandig tegenover de wereldtaal. Ze dachten en voelden nationaal. In Rusland aanzag men esperanto als de taal van de kapitalisten. Thans is het juist andersom. Voor vele mensen achter het IJzeren Gordijn is Esperanto ook het venster waardoor ze zich een blik kunnen gunnen op de westerse wereld. Dat legt uit waarom de internationale kongressen in Warschau en Sofia meer dan 5000 deelnemers telden, terwijl men in de westerse landen 2000 deelnemers als een sukses beschouwt.

GUNSTIGE PERSPEKTIEVEN

De toekomst opent dus zeer gunstige perspectieven voor de esperantisten, vooral nu ze tot in de UNESCO zijn doorgedrongen. Op het Belgisch Esperantistenkongres dat momenteel te Oostende doorgaat, vernamen we dat de Universala Esperanto Asocio in konsultatieve betrekkingen is met de UNESCO en dat dit orgaan van al haar publikaties en rapporten ook een uitgave verzorgt in esperanto. Het is ook langs de UNESCO dat men thans tracht het onderwijs van de wereldtaal te bevorderen.

In Nederland heeft de beweging een groot resultaat geboekt. Er zullen in de scholen fakultatieve lessen worden gegeven en wettelijk erkende diploma's wor-

den uitgereikt. Die richting zou men in België ook uit willen.

Een esperantokursus bestaat uit 15 lessen. Ik weet werkelijk niet wat men na 15 lessen nog over de Esperanto-grammatica zou kunnen vertellen, zegde ons voorzitter Jaumotte.

WELKOMSTGROET IN ESPERANTO

De deelnemers aan het 47e kongres van de Belgische Esperanto Federatie werden zaterdagmiddag te Oostende in het feestpaleis verwelkomd door burgemeester Jan Piers. De begroeting gebeurde in de benedenhall waar een tentoonstelling was ingericht die een volledig overzicht biedt van de groei van de Esperantobeweging doorheen de wereld. Onder de aanwezigen bemerkten we Mgr. Lantos uit Hongarije, algemeen voorzitter Jaumotte, A. Marmenout en Ch. Poupeye, voorzitter en ondervoorzitter van het inrichtend komitee, delegaties uit Engeland, Nederland en Frankrijk.

De h. Jaumotte onderstreepte nogmaals de zending van de beweging in de wereld en verheugde er zich over dat een wereldstad als Oostende haar deuren gastvrij had opengezet voor de kongressisten.

Burgemeester Piers antwoordde in Esperanto, wat de aanwezigen er meteen van overtuigde dat de Oostendse gastvrijheid gemeend en hartelijk was.

Zaterdagavond en zondag hielden de kongressisten verscheidene werkvergaderingen en maandag ondernemen allen een culturele uitstap naar Jabbeke, Lissewege, Damme, Male en St.-Kruis.