

KONGRES VAN DE BELGISCHE ESPERANTO-FEDERATIE TE OOSTENDE

Een merkwaardige tentoonstelling

Tevens kongres van de Noordzeelanden

Met de Pinksterdagen werden twee gekombineerde kongressen gehouden te Oostende, zegge het 47e kongres van de Belgische esperanto-federatie en het 4e kongres van de noordzeelanden, en dit gepaard met het openen van een merkwaardige tentoonstelling in de lokalen van het stedelijk feestpaleis.

De h. Burgemeester Piers woonde de openingsplechtigheid bij samen met Mgr Lantos-Kiss Anton, Bisschop van Soprom, Hongarije; de h. Snijkers, voormalig voorzitter van de afdeling Oostende en talrijke afvaardigingen uit de Noordzeelanden.

Het was de h. M. Jaumotte, algemeen voorzitter van de B.E.F. die de aanwezigen verwelkomde en wees op het nagestreefd doel nl. het publiek een algemeen gedacht laten vormen van wat Esperanto is, zijn doelstellingen en verwezenlijkingen. Oostende, als internationale stad, was daarvoor aangewezen vermits in deze stad tal van kongressen en konferenties plaats hebben die best zouden kunnen gegeven worden in een gemeenschappelijke taal die het Esperanto zou dienen te zijn.

Hij deed uitschijnen dat er meer dan 3000 boeken in het Esperanto, vertaalde en oorspronkelijke werken, verschenen zijn zonder te spreken van de toneelwerken.

Hierop heette de h. Burgemeester Piers de Belgische en buitenlandse kongressisten welkom en dat nog in het Esperanto.

Alsdan werd een bezoek gebracht aan de tentoonstellingen. Men treft hier o.m. een volledige verzameling aan van alle officiële postzegels met esperanto-tekst. Welwillende uitleg werd verstrekt door de h.h. A. Marmenout en Ch. Poupeye, onderscheidenlijk voorzitter en ondervoorzitter van het inrichtend comité.

En dan aan het werk, officiële opening van de twee kongressen; begroeting door de jeugdafdeling, door de officiële vertegenwoordigers, door de buitenlandse afvaardigden, en de plaatselijke groepen van de B.E.F. waarna de feestrede werd gehouden door de h. Jaumotte.

En zondag zouden de werkzaamheden voortgezet worden met afzonderlijke en gezamenlijke vergaderingen; een ontvangst ten stadhuis gewijd aan het jaar voor internationale samenwerking in het teken van UNESCO.

Na een ontvangst ten stadhuis werd een bezoek gebracht aan het stedelijk museum onder leiding van Drs F. Roose.

Voor maandag was een uitstap naar Brugge voorzien en verder naar Damme.

Wij mochten vernemen dat een sterke afvaardiging Esperantisten uit België in augustus e.k. het Esperanto Wereldkongres te Tokio zal bijwonen.



Hier hebben wij een groep Esperantisten tijdens de ontvangst op het stadhuis.

(Foto Luc)