

ESPERANTISTEN

KWAMEN BIJEEN

Tijdens het pinksterweekeind richtten de Belgische Esperantisten, waarbij zich vele afgevaardigden uit de Noordzee-landen hadden gevoegd, hun jaarlijks kongres in het Feestpaleis te Oostende in. De opening werd ingeleid met een tentoonstelling handelend over de activiteiten van de internationale taal, door burgemeester Piers. Na enkele werkvergaderingen had een plechtige openingszitting plaats. De eerste avond werd besloten met een ontspanningsprogramma. De feestrede, gehouden door algemeen voorzitter Maur. Jaumotte, tijdens de academische zitting van zondagvoormidag stond in het teken van het « Jaar van de internationale samenwerking », ingesteld door de UNO. Hieraan wijdde de h. Ivo Durwael een opgemerkt referaat. Vervolgens werden de kongressisten plechtig ontvangen op 't Oostendse stadhuis. 's Namiddags na een museumbezoek volgde een korte boottocht op zee. Na gelegenheid tot het bijwonen van een avondmis, volgde nog een banket met bal. De maandag werd voorbehouden voor een tocht naar Brugge en Damme waarna dit 47e kongres besloten werd.