

5^E VLAAMSCH-ESPERANTO KONGRES

OOSTENDE-SINKSEN 19-20-21 MEI
1934

Reeds Zaterdag na de middag kwamen verschillende deelnemers uit het binnen- en buitenland toe. Zij werden vriendelijk ontvangen door het Kongreskomitee: de Heeren Snykers Troch, Roelands en Houppé van de « Ostenda Grupo Esperantista ». Te 19 ½ u. vormde zich een stoet welke zich begaf naar het « Wapenplein » en aldaar aandachtig luisterde naar het « Belaardkoncerto », dat te dier gelegenheid aangeboden werd met een programma van 15 uitgelezen stukken. Te 21 u. werd het kongres geopend in de ruime zaal van het « Acht urenhuis ».

Nadien, gedurende eene vroolijke danspartij werd de vlag der plaatselijke groep overhandigd, onder luid applaus. In de beste kongresstemming werd dit eerste feestje gesloten.

Om 10 u. Zondag ochtend had er een dienst plaats met preek in Esperanto door den Eerw. Pater De Coene in de kapel der St. Sebastiaanstraat. Te 11 u. kwamen de kongressisten bijeen nabij het stadhuis voor de ontvangst door de stadsoverheden. De Heer Snykers, voorzitter van het kongreskomitee stelde de kongressisten voor. De heer schepene Vroome antwoordde en beschreef in een hartelijke welkomsrede de verschillende pogingen tot het bekomen eener wereldtaal. Hij besloot dat, niettegenstaande alles, Esperanto nog alleen zoo nog niet een vuur, toch zeker een vuurtje is dat zich langzaam (misschien) maar zeker een weg baant naar de toekomst. Oostende, alhoewel voor het oogenblik, nog niet gebruikmakend van Esperanto, zal weleer beginnen ook de wereldtaal te gebruiken voor propaganda.

Nadien spraken de heeren Calhoens (Londsvoorzitter) Masselier (Voorzitter van den Internationalen bond der Oorlogsblinden Esperantisten). Deze laatste sprak in « Esperanto » waarvan de aanspraak onmiddellijk in het Nederlandsch vertaald werd door den Heer Lennaerts, leider der propagandaafdeling. De stad Oostende bood nadien aan de kongressisten de gelegenheid een glas te ledigen op den vooruitgang der wereldtaal en het goed gelukken van het kongres.

Ten stadhuisze greep plaats de kongresvergadering, welke geopend werd door den Heer Calhoens voorzitter, die ook de feestrede ter gelegenheid van het jubileumkongres uitsprak. Na een bondig jaarverslag van den Heer Debrouwere namen de verschillende afgevaardigden het woord om het kongres te groeten en bijval toe te wenschen. Aan het feestmaal dat ten 13 u. plaats had in de ruime zaal « Oes Huis » namen ongeveer alle kongressisten deel. Het bewees dat « Esperanto » wel zeker een der doelmatigste middelen is om menschen uit verschillende landen broederlijk bijeen te brengen. De verschillende heildronken bewezen dat onder de Esperantisten geen verschil van land noch taal bestaat. Na een wandeling tot aan het badpaleis bevonden zich allen weer samen in hetzelfde lokaal om het Esperantisten feest bij te wonen. Na een 1ste deel dat gevuld was door muziek, zang en het uitdelen der diploma's, trad de groep « Pioniro » van Aalst op met de vertaling van het toneelstukje « Leentje uit het Hemelrijk ». Het bal te 21 u. was weer een groot succes voor de inrichters. Tot in de kleine uurtjess verbroederden de kongressisten. 's Maandags te 9 u. kwamen de Katholieke deelnemers bijeen in de zaal « Atlanta » voor een afdeulingsvergadering. Intusschen bezochten de overigen de merkwaardigheden der stad.

Te 3 ½ u. vertrokken verschillende deelnemers om deel te nemen aan een tochtje in zee. Enkelen hunner waren nog zeeziek bij het aan wal stappen, tot genoegen van degenen welke niet aan het tochtje hadden deelgenomen. Het kongres werd gesloten in de hartelijkste stemming en in de hoop elkander weder te ontmoeten gedurende Sinksen 1935 te Brussel.

P. V. P. en H. V. D.