

# Esperanto- Limburg

Het jongste Limburgs Esperanto-kontaktblaadje, met zetel te Stokkem, geeft de activiteiten die dit jaar in de schoot van de Esperantoverenigingen georganiseerd werden. Voor de vierde maal werd te Stokkem een zomerpiknik georganiseerd waaraan zestig mensen uit Nederland en België deelnamen. Een ganse dag hebben de deelnemers kunnen genieten van de volle natuur aan de bosrand. Verder was er de wandelmars te Aalst waaraan met een dertigtal Esperantisten deelgenomen werd. Op 10 en 11 nov. had te Aken de traditionele Drielandenontmoeting plaats.

Voor wie Esperanto leren wil, zullen er kursussen te Stokkem georganiseerd worden.

Verder vinden we in de jongste uitgave een aflevering in feitelijke vorm van het boek «Gevangene nummer 134.849» van Frans Claessens. Deze Stokkemenaar heeft de verschrikkingen van de concentratiekampen aan den lijve ondervonden. Dit boek is verkrijgbaar bij Frans Claessens, Maasmechelen.

Het naderen van het jaareinde betekent ook het vernieuwen van de bijdragen. Hiervoor, evenals voor alle inlichtingen, kan men terecht bij de plaatselijke groepen: Beringen, Paalse Steenweg 10, Hasselt (voorlopig) Rozenlaan 5 en te Stokkem, A. Sauwenlaan 47.