

Vernieuwde Van Gerrast Debrouwer,  
Kortrijk, 1928.

De Vlaamsche Esperantistenbond werd officieel gesticht op 18 Mei 1930, onder voorzitterschap van heer Jozef Muys, advokaat te Bornem.

De bond kwam tot stand ingevolge werking van de Vlaamsch-gezinde Esperantisten-groep van Antwerpen, aangesloten bij het Vlaamsche Front (Vlaamsch Nationale Partij).

Hij kwam in eerste plaats tot stand als tegenhanger van de Belgische Esperantistenbond waarin de fransch voelende elementen een overwegende rol speelden, onder leiding van Frans Schoofs, gewezen sekretaris der internationale vereeniging "Libera Penso" en voorzitter der antwerpsche afdeeling van deze vrijmetselaars-vereeniging.

Zoo ook bestond de werking van de Vlaamsche Esperantisten-Bond tijdens zijne eerste levensjaren hoofdzakelijk in een strijd om door middel van Esperanto de Vlaamsche beweging in het buitenland bekend te maken. Later heeft het maandblad van de Bond een meer cultureel karakter aangenomen, zonder evenwel ooit af te wijken van zijn eerste doel: in dienst staan van de vlaamsche volks-gemeenschap.

In 1932 bekwam de Vlaamsche Esperantistenbond toelating om een taal cursus te publiceeren in het maandblad van de Vlaamsche Toeristenbond, waardoor een aantal nieuwe leden aangeworven werden en de bond een groote bloei kende in alle vlaamsche gewesten.

Gezien de Bond niet aangesloten was bij internationale vereenigingen en dat de innerlijke werking ook steeds aan de oorspronkelijke gedragslijn trouw is gebleven, hebben zich ook nooit noemenswaardige incidenten voorgedaan in het maatschappelijk leven.