

FABE

Vlaamse Vereniging voor Blinde Esperantisten

Beste Vrienden,

Als ondervoorzitster van "FABE" ben ik zo vrij mij tot U te wenden. Onze vereniging is opgericht op 31 mei 1980 en telt voor 't ogenblik 20 leden. Aangezien de internationale esperantotaal zeer boeiend en leerzaam is, hopen wij ons ledenaantal in de toekomst te verdubbelen.

Het 50ste wereldcongres heeft plaats in augustus '82 te Antwerpen, zowel voor ziende - als blinde esperantisten. Wij, blinde esperantisten, hopen er stellig te kunnen aan deelnemen. Hiervoor is heel wat geld nodig !

Aangezien wij in onze kinderschoenen staan, mogen wij rekenen op de Nederlandse blindenvereniging "NOSOBE", welke ons wil helpen. Maar wij hopen ook op uw medewerking te kunnen rekenen door ons een geldelijke steun te verschaffen.

Mogen wij U vragen dit bedrag te storten op bankrekening nummer 380-0123631-27, FABE, Kleiputstraat 6, 8330 Beernem.

In naam van alle blinde esperantisten danken wij U voor uw geldelijke steun.

Hoogachtend,

Ondervoorzitster,

Penningmeester,

Voorzitter,

Mevr. DE PETER -  
DE RIJCK GEORGETTE

GILBERT DE RUYTER

DANIEL DE BEURME

Houtmarktstraat 95

1770

LIEDEKERKE

# Esperanto voor blinden

Te Antwerpen werd zopas een nieuwe esperanto-vereniging opgericht, de «Flandra Asocio de Blindaj Esperantistoj», kortweg «FABE». Zoals reeds uit de naam kan afgeleid worden gaat het hier om een vereniging van blinden en slechtzienden die reeds esperanto spreken of een cursus volgen.

In Nederland bestaat reeds een vrij actieve vereniging die o.a. al een braillekursus en een woordenboek heeft uitgegeven en een eigen esperanto-tijdschrift in braille verspreidt. In Vlaanderen was er echter tot nog toe weinig gerealiseerd op dit gebied. Daar zal dus vanaf nu verandering in komen. Buiten de oprichting van FABE staat er immers nog heel wat op het programma. Zo werkt men bijv. reeds nu aan een versie van esperanto-programita, een reeds bestaande cursus met pla-

ten of cassette die uitermate geschikt is voor zelfstudie. Er zijn bovendien plannen voor een grootletterdruk versie van een esperanto-woordenboek en het op cassette overbrengen van de volledige esperanto-kursus.

Er wordt trouwens reeds nu gewerkt aan het op band zetten van esperanto-tijdschriften.

De internationale taal kent veel succes bij visueel gehandicapten omdat het hen onder andere in staat stelt deel te nemen aan een

rijk gevarieerd verenigingsleven. Relatief veel blinden nemen deel aan de diverse esperanto-kongressen. Als in 1982 het grote universele esperanto-kongres in Antwerpen zal plaatsgrijpen zullen ook daar blinden op aanwezig zijn.

Hun eigen jaarlijks blindenkongres wordt immers traditiegetrouw in de buurt van het grote internationale verzamel-punt gehouden. De Vlaamse Blindenvereniging hoopt tegen die tijd met heel wat esperantisten aanwezig te zijn.

Verdere informatie bij FABE, Pakenstraat 57, Leuven of bij het Esperanto Centrum te Antwerpen, tel. 031-16.05.05.