

⇒ HLN 8/11/1988

minimaal

Beetje enige dagen door Barcelona geslenterd, 's nachts over de Ramblas, waar het nu nog twintig graden is en de gebakken inktvisjes je in de mond vliegen. Waar Gaudi zijn kathedraal bouwde en Picasso zijn museum kreeg. In 1992 wordt Barcelona culturele hoofdstad van Europa. Een jaartje later is het de beurt aan Antwerpen. Ik bedoel maar ★ Antwerpen heeft natuurlijk OOK een kathedraal, maar mist ee

is het er ook zomer niet te al niet een inktvisjes? E straat? En Rubens niet zijn er in / heren die - esperanto spi een beetje of brek? ★ Op hebben de es gehoord. Ik

ling: «Het esperanto ... als internationaal cov omdat het niet gekoppel

of volk» ★ Dat klopt, Eskimo en Bantoe, allemaal gelijke kansen voor de esperantist ★ «Esperanto wordt bovendien gesproken zoals het staat geschreven en de meeste woorden zijn afkomstig uit de belangrijkste talen» ★ Als je nóg een motivering wil om esperanto te leren, laat ze me weten ★ De esperantostando bevindo zich op stando honderdendrieo, zalo drieo ★ Allen daarheeno ★ Met

HALLE: esperanto

Drie jaar geleden begon in Halle Renée Ost met een esperanto-afdeling. De afdeling telt nu 20 leden. Tijdens de vakantie worden gasten uit Japan, Polen en Hongarije ontvangen. Op 16 september begint een nieuw werkjaar met een zoektocht in Halle. Meer inlichtingen: ☎ 02/356.80.54.



↳ Het Laatste Nieuws
Editie Pajottenland
Donderdag 27/7/89
E. Jacquemainlaan 105
1000 Brussel