

IETS OVER ESPERANTO !

Een Esperanto-groepering kwam tot stand te Yper. Deze nieuwe vereeniging schikt zich best met de zomgekende toeristifaam onzer stad, en de leden, klein in getal, maar vastberaden, beijveren zich lofwaardig om de uitbreiding dier beweging bij ons.

De uitvinder, een Pool, Dr Ludoviko Zamenhof, is geboren te Bjalistok op 15 December 1859 en was oogmeester te Varsovie.

Zeer menschlievend, en bezielde door broederlijkheid en vrede, vatte hij 't gedacht op een wereldtaal in te brengen.

't Was te Varsovie, in 1887, na jaren harden arbeid, dat het eerste Esperanto-leerboek verscheen, onder naam « Universele Taal » en Doktoro Esperanto geteekend.

Het begin was moeilijk, maar kende weldra verkleefde aanhangers, die er al het nut en gemak van hadden opgevat, indien die nieuwe taal in de heele wereld mocht verspreid worden.

D^r Zamenhof stierf gedurende den wereldoorlog den 14 April 1917.

Sinds, kende Esperanto veel succes. In de kleinste dorpen worden er leergangen ingericht, zoodoende kan iedereen die taal machtig worden.

Veel personen beschikken over vrijen tijd, zelfs na hun dagwerk en verlangen dien nuttig te gebruiken. Waarom dan niet Esperanto geleerd ? Een nuttige en aangename afwisseling tusschen allen arbeid.

Menige kanser zijn ons aangeboden, ons in alle wetenschappen te verrijken. We moeten zien er nut uit te trekken. Vooral de jongeren, voor wien we den slechten toestand nog iederen dag zien toenemen, moeten begrijpen dat studie nu minder dan ooit overweegt, maar integendeel des te meer aangenaamheden verschafft.

Leer dus Esperanto. Menige radio-uitzender geeft Esperantocursussen.

De studie ervan is heel eenvoudig en vraagt geen bijzondere inspanning, dus is ze in ieders bereik.

Reeds telt de heele wereld Esperantoafdeelingen en 't is met genoegen dat we hier eenige mededeelingen verschaffen over den vooruitgang dezer taal, in verschillende niverheden en private inrichtingen, en dit in verscheidene landen.

België-Brugge: In het fransche blad « La Patrie », te Brugge sedert 91 jaar uitgegeven, heeft men een wekelijksche rubriek ingericht over de Esperanto beweging handelende.

Frankrijk-Parijs: In de « Speciale Luchtvaartschool, 151, Boulevard de l'Hôpital, is Esperanto verplichtend; ook ontvangt de leeraar S^r Frantz hetzelfde salaris als zijn andere collega's der school.

Frankrijk: Het gewestelijk blad van het departement der Ardennen « Le Petit Ardennais », publiceert iedere week inlichtingen over de Esperanto-beweging.

Engeland: De Engelsche firma « E. Gray and Son Limited », te Londen gesticht in 1822, motor en metaalfabriek, gebruikt Esperanto voor haar buitenlandische briefwisseling.

Estland: Het nieuw Esthonisch parlement telt twee Esperantisten onder zijn volksvertegenwoordigers S^r Peters, burgemeester van Kuressaore, en S^r Ruus uit Tallin.

Denemarken: De Deensche toeristvereeniging gaf heel mooie verbonden prospectussen uit alsmede een reisgids om de bewonderenswaardigheden van 't land te laten kennen.

Engeland: In Weston sur Mer (Somerset) heeft het gemeentebestuur dezer badstad zichten uitgegeven waarbij ook inlichtingen in Esperanto-taal over den gezonden indruk der streek en de verscheidene aantrekkelijkheden der stad.

Vanwege de Ypersche Esperantisten.