

# Esperanto ★

De Iepersche Esperantovereeniging heeft op algemeene aanvraag besloten, een nieuwen cursus in te richten der wereldhulptaal « Esperanto ».

Deze cursus zal aanvang nemen met Januari aanstaande.

Inschrijving en inlichtingen zijn te bekomen elken Zondag van December, van 11 tot 12 ure voormiddag, in het lokaal « Au Saumon », Kiekenmarkt te Ieper, bij een afgevaardigde der vereeniging.

Namens het Bestuur :

De Sekretaris,  
**M. Durieu.**

De Voorzitter,  
**J. Tahon.**

\*\*\*

## Benoorden den Moerdijk.

Het bezoek van Koning Leopold III aan Koningin Wilhelmina heeft bij ons nieuwe belangstelling gewekt voor wat er in Nederland gebeurt. Wij hebben kunnen nagaan, hoezeer in alle opzichten, doch vooral op politiek gebied, onze naburen realisten zijn.

Ziehier nog een bewijs van dezen praktischen geest: De Hagenaars, en niet in het minst hun burgemeester, Dr de Monchy, hebben bevonden, dat de kennis van het Esperanto noodzakelijk is voor politieagenten. Natuurlijk niet om Esperanto-misdadigers « in het Esperanto » aan te houden, doch in verband met de vele vreemdelingen, dragers van de groene ster, die hun stad bezoeken. Daarom hebben zij afzonderlijke leer-gangen voor hun politie-personeel ingericht en op dit oogenblik zijn er al 118 ervan in het bezit van het Esperanto-diploma. Het geheim van dit snelle resultaat: ieder die deze leergangen met goed gevolg bezocht heeft, ontvangt van het stadsbestuur een premie van tien gulden.

Waar nu eenmaal de wereld door het eigenbelang beheerscht wordt, wanneer zal men ook bij ons eens beginnen, dezen stelregel op dergelijke wijze in toepassing te brengen?

## Nederlandsche kommissie voor Esperanto in de praktijk.

Nu het vraagstuk van den uitvoerhandel in het volle licht van de belangstelling is komen te staan, hebben onze Noordelijke naburen, onder aansporing van denzelfden Dr de Monchy, burgemeester van Den Haag, hierbij krachtig gesteund door Dr Damme, directeur-generaal van de P. T. T. een kommissie in het leven geroepen ter bevordering van de toepassing van het Esperanto bij de internationale betrekkingen op gebied van nijverheid, handel en toerisme.

Tegenover een dergelijke geestesgesteldheid neemt ons land meestal een sceptische houding aan, alhoewel het, gelegen als het is op het kruispunt van Europa, erin juist zijn voordeel zou moeten zien.

Laten wij, in 't voorbijgaan nog even opmerken, dat de zittingen van genoemde kommissie officieel plaats hebben in het stadhuis van Den Haag.

## Idiot's Delight.

De Metro-Goldwyn-Mayer is bezig een film te vervaardigen « Idiot's Delight » met het Esperanto als gesproken taal. Deze nieuwigheid is te danken aan den bekenden filmregisseur Clarence Brown: Het Esperanto, internationale taal, in dienst van de film, zelf internationaal.

De controle van het gesproken woord is opgedragen aan den heer Joseph R. Scherer, die nauwelijks enkele jaren geleden op vele plaatsen in ons land zulke schoone voordrachten gehouden heeft.

Voor deze film wordt een groot aantal acteurs en figuranten gevraagd, die het Esperanto machtig zijn. Zij krijgen een betaling van 5 tot 100 dollar per dag, doch zij moeten zich voortdurend ter beschikking houden van den regisseur, alhoewel zij slechts weinige dagen per maand moeten werken. Ten slotte moeten zij lid zijn van het genootschap van filmspelers. Wij geven deze inlichtingen voor diegenen, die hierin een kans meenen te zien, om in Hollywood binnen te dringen.