

Esperanto-groep «La Pioniro» met Vlaams Esperanto-kongres te Aalst

«Ne krokodilo!» — wat voor Esperantisten zoveel betekent als: «Spreek niet uw eigen taal in een gezelschap van Esperantisten!» — blokletterden de organisatoren in het kongresboek van het tweede Vlaams Esperantokongres, dat op 31 augustus, 1 en 2 september, ingericht werd te Aalst door de actieve Aalsterse Esperanto-groep «La Pioniro».

Een noodzakelijke aanmaning? «Anemie» in eigen rangen? Evolutie in de Esperantobeweging? Psychologische motieven die de groei van de Esperantobeweging bepalen. In elk geval stof genoeg tot nadenken voor een legertje leden van de Vlaamse Esperantobond en enkele buitenlandse gasten tijdens een driedaags vriendschappelijk samenzijn in de gebouwen van het Aalsters Kapucijnenklooster. Zij zijn er immers van overtuigd: Esperanto is de enige taal waarmee u, in de hele wereld terecht kunt zonder kennis van andere talen. Esperanto is een volwaardige internationale taal die steeds meer toepassing vindt in wetenschap, toerisme en handel, een communicatiemiddel tussen mensen uit alle landen, zelfs... de enige taal die men op korte tijd beter leert beheersen dan zijn eigen moedertaal.

Esperanto is reeds lang een begrip te Aalst. Onder impuls van dhr. Van Overstraeten werd in 1927 een Esperantokursus georganiseerd waaraan 80 kursisten hebben deelgenomen. Een onverwacht succes! Kort daarop drukten verschillende deelnemers de wens uit in het hartje van Aalst een Esperantogroep te stichten. Op 28 februari 1928 werd dit 'n werkelijkheid. «La Pioniro» zag het daglicht! In 1931 organiseerde de groep het tweede Vlaams Esperantokongres (het eerste heeft plaats gehad te Antwerpen). Dit kongres groeide uit tot een van de hoogtepunten van de Esperantobeweging te Aalst. De groep was verscheidene jaren erg actief, nam deel aan kongressen organiseerde uitstappen aan kursussen.

Vanaf 1939 werd het opnieuw miller in de Aalsterse Esperantofamilie.

In 1977 werd de Esperantogroep Aalst heropgericht. In «La Pioniro» kontakblad van de groep lezen wij «De geschiedenis van het Esperanto in Aalst werd betrekkelijk volledig nagespeurd door onze sekretaris. Wij kunnen ze hier niet weergeven. Het is een historie van individuen en organisaties (ja, meer dan één) met hoogtepunten en overmijdelijk ook met tijden van volstrekte windstilte. Onze groep be-

schouwt zich, volgens zijn statuut, als de voortzetter van de groep gesticht op 28 februari 1928 (de eerste officiële groep in Aalst) en heropgericht op 13 december 1977 door o.a. één van de pioniers van 1928: R. De Bondt op initiatief van M. De Wit. Het huidig bestuur, waar u terecht kan voor informatie bestaat uit: erevoorzitter Rob. De Bondt, Valerius De Saedeleerstraat 30, Aalst, voorzitter: Petro De Smedt, Hemelstraat 44, Dendermonde, sekretaris: D'Hondt Eriko, Wilgstraat 25A, Erembodegem, bestuurslid: Hugo Dossche, Asserendries 103, Aalst. De maandelijkse vergaderingen hebben plaats in de Kattestraat 31 — boven de jeugdbibliotheek (2^e verdieping) elk laatste dinsdag van de maand. Daar kan u, ook dan terecht voor informatie over bijkomende konversatieavonden, kursussen en zo meer».

In Aalst, ook in heel wat andere steden van het Vlaamse land, worden regelmatig Esperanto-kursussen ingericht. Een cursus voor beginners start te Aalst eind september, na 16 lessen, waaruit de cursus bestaat, als men — als men de lessen ten minste grondig bestudeerde — klaar voor eenvoudige konversatie, lezen van alle literatuur, zonder te grote moeilijkheden en uiteraard klaar om te beginnen met kor-

respondentie over de ganse wereld. Het Esperanto opent zo het raam op de wereld...

Wellicht is het een gemeenplaats geworden te zeggen dat de auteur van het Esperanto, Dr. Ludovic, L. Zamenhof werd geboren op 15 december 1859 in Bjalistok in Polen. Hij was het die in 1887 onder het pseudoniem «Doktoro Esperanto» de «Lingvo internacia» lanceerde die al spoedig Esperanto werd genoemd. Deze taal vond haar eerste aanhangers in Polen en Rusland, daarna in Frankrijk, waarna zij zich geleidelijk over de hele wereld verspreidde.

Tijdens het colloquium van het kongres te Aalst zochten de deelnemers een antwoord op heel wat vragen: Wat is er verkeerd in onze beweging? Zijn onze hedendaagse structuren nog voldoende sterk en aangepast aan de snelle evolutie in onze maatschappij?, gebruiken wij voldoende onze zeldzame middelen voor verdere doorbraak?, Handelen wij ja dan niet naar efficiënte en doelgerichte normen?...

Daarnaast stonden ook nog heel wat andere activiteiten op het programma: een originele Esperanto-film, een televisiespel waarin het Esperanto een voorname rol speelde, een geleide wandeling in de stad Aalst, een beiaardconcert door stadsbeiaardier P. De



Aalst. Heel wat belangstelling voor het Vlaams Esperanto-kongres te Aalst. Op de derde rij rechts de heer Robert De Bondt, voorzitter van het kongres. (a)

Smedt, met werken van Mathias Van den Gheyn, Paul Lincke, Armand Preud'homme, Karel Mestdagh, Ignace De Sutter en J.S. Bach. De kulturele avond, een concert door Herman Elegast (kleinkunst) het Malufi-kwartet (negro-spirituals), Louis Van der Paal en Kristiaan Van Ingelgem (concert voor twee clavimbels) kende een talrijk gehoor.

Het kongras werd zondag 2

september besloten met een officiële plechtigheid waar o.a. de letterkundige Karel Jonckheere het woord heeft gevoerd.

Karel Jonckheere is in 1906 te Oostende geboren. Hij schreef naast poëzie geïnspireerd door het dagelijks bestaan, ook novellen, pittige reisverhalen, essays en kritieken. «Spiegel der zee» (1946) is een terugblik op de jeugd van de dichter. Andere belangrijke bundels zijn

«De Hondenwacht» (1951) en «Van zee tot schelp» (1956). Het honderdtal deelnemers aan dit Esperantokongres te Aalst zullen ongetwijfeld nog dikwijls terugdenken aan die ontmoeting en verlangend uitzien naar het volgende rendez-vous, naar het terugzien van hun vrienden die ze daar gemaakt hebben.

D.B.