



Roeselare, postdatum.

M.,

Wij hebben de eer U vriendelijk uit te noodigen tot den cursus van ESPERANTO, welke zal gehouden worden in de zaal van de Kongregatie, Mattenstraat, 41, Roeselare.

Deze leergang bevat 10 lessen en wordt gegeven elken Zondag, vanaf 17 Januari 1932, te 8 3/4 uur.

De opening, op 17 Januari, wordt gedaan door een Esperantist uit Kortrijk, die zal handelen over Esperanto en een proefles geven.

Kostelooze deelneming.

Wij zijn overtuigd dat U de aangebodene gelegenheid zult te baat nemen, om U de kennis van deze internationale hulptaal toe te eigenen.

Verhopende, met uwe aanwezigheid vereerd te worden, wil onze beste groeten aanvaarden.

---

WAT is het ESPERANTO ?

ESPERANTO is de internationale hulptaal bestemd voor het gebruik in het internationaal verkeer.

In onze tijd van wereldkongressen en volkerenbond, van radio en spreekfilm, van toerisme en andere belangrijke internationale bewegingen, is het niet te verwonderen dat de behoefte en het verlangen naar een bruikbare gemeenschappelijke hulptaal aan de orde van den dag is.

ESPERANTO bezit de eigenschappen welke vereischt worden voor internationale hulptaal. Esperanto is soepel, welluidend en gemakkelijk aan te leeren.

Besluit nog heden tot de studie van het Esperanto.

Eens de taal machtig zult U zonder moeite korespondenten vinden, zoowel buitenlandsche als buiten europeesche. Wij verzekeren U dat deze praktische, kunstmatige taal, U vele nuttige, maar ook aangename uren zal verschaffen.