

Nieuwe Esperantoclub gaat VVV-gids vertalen

PEER.— *Het Esperanto is een internationale taal die al sinds 1887 in bijna 100 landen door duizenden mensen gesproken en geschreven wordt. Het Esperanto heeft ook in onze streken ingang gevonden. Limburg telt clubs in Beringen, Hasselt, Genk, Houthalen en Peer. De Peerse Esperantoclub is de jongste telg. Vorige week vrijdag werd ze in zaal IMA boven de doopvont gehouden. De oprichting van Esperantoclub Peer is het gevolg van een eerste basiscursus die de afgelopen maanden in Peer gehouden werd.*

Lesgever Mathieu Habex uit Genk: «Vijf cursisten beëindigden in Peer met succes de basiscursus Esperanto. Zij hebben Esperanto leren spreken en schrijven in 10 lessen van twee uur. Voor hen komt het er nu op aan om contacten te zoeken met andere Esperantisten in eigen regio, in België of elders ter wereld om de nieuw geleerde taal te onderhouden. Kansen zijn er te over want Esperanto wordt in 99 landen gesproken.»

Familie

«Esperantisten uit heel de wereld voelen zich als één grote familie.» gaat Mathieu Habex verder. «Zij bewijzen mekaar diensten door ondermeer info, boeken of tijdschriften over hun land, hobby of vakgebied door te spelen. Ze nodigen mekaar uit om (meestal gratis) op vakantie te komen, organiseren internationale sportieve of culturele uitwisselingen of zetten bijeenkomsten, congressen, toneelopvoeringen en andere manifestaties op touw. Velen doen het Esperanto af als een kunstmatige taal, maar dat is dus niet waar. Het Esperanto is een volwaardige taal die daarenboven tal van voordelen biedt.»

Henri Schutters, stichtend voorzitter van de Peerse Esperantoclub: «Onze club gaat zich duidelijk manifesteren binnen de grote internationale Esperantofamilie. Op ons programma staan de organisatie van info-avonden, basis- en vervolgcursussen, voordrachten en contactavonden met andere binnen- en buitenlandse Esperantoclubs. Ook gaan we bepaalde publicaties in het Esperanto vertalen. Een eerste realisatie op dit vlak is de vertaling van de toeristische gids van Peer in het Esperanto. Eerstdaags ligt de gids in Esperanto op het VVV-kantoor ter beschikking. Volgend jaar krijgen we de organisatie toegewezen van een internationaal Esperantocongres.»

Wie interesse heeft in de werking van Esperantoclub Peer kan terecht bij voorzitter Henri Schutters, Ganzewijer 4 in 3990 Peer (tel. 011/63.55.92).

J.B.



De leden van de kersverse Peerse Esperantoclub samen met cursusleider Mathieu Habex. (Foto: J.B.)