

Hasselt, de 7 mei 1981

Aan de Redactie van het Dagblad

Mijne Heren,

Hierbij gevoegd heb ik het genoegen U een korte nota te laten worden betreffend het gouden jubileum als esperantist van een gekende figuur uit Limburg, pastoor Beckers. Dit jubileum zal op zaterdag 16 mei om 14 uur in het Cultureel Centrum te Hasselt gevierd worden.

De pers is vriendelijk uitgenodigd op deze ontmoeting.

Mogen we U verder vragen de tekst van deze nota (desnoods gewijzigd of ingekort) in uw dagblad te laten verschijnen, zo mogelijk nog voor dit week-einde. Hartelijke dank bij voorbaat.

Hierbij ook kopie van het rondschrijven aan de leden en sympati-santen met het programma van de werkzaamheden ( of festiviteiten ?)

Hopend op uw welwillende medewerking, en met beste dank bij voorbaat, bieden we de uitdrukking onze beste gevoelens van hoogachting aan.

Namens het Provinciaal Bestuur

De voorzitter,

ir. J. CHRISTIAENS  
Justus Lipsiuslaan 26  
3500 Hasselt

## PASTOOR BECKERS : VIJFTIG JAAR ESPERANTIST

Als ooit iemand de geschiedenis zal schrijven van de Esperantobeweging in Limburg, zal hij (of zij) moeten vaststellen, dat het lange tijd gegaan heeft over een éénmansbeweging : Een eerbiedwaardige grijze ~~eminentie~~ priester die, bijna zijn hele leven lang naast de Blijde Boodschap met minstens zoveel ijver De Boodschap van het Esperantisme heeft verspreid. Wat beweegt een gepensioneerd pastoor van meer dan zeventig jaar om nog elke week op verschillende plaatsen in Limburg les Esperanto te geven, zonder daar ook maar één frank aan over te houden ?

Vijftig jaar lang reeds is Z.E.H. uit Beringen actief in de Esperantobeweging. Hij is voorzitter geweest van de Wereldbond van Katholieke Esperantisten. Nu blijft hij nog actief in deze vereniging als erevoorzitter.

Op 9 mei om 14 h zal ter gelegenheid van dit gouden jubileum een Esperanto-namiddag georganiseerd worden in het Kultureel Centrum van Hasselt. Z.E.H. Beckers zal spreken over zijn belevenissen van 50 jaar Esperanto leven. Gastspreker is Dhr. E. Symoens, voorzitter van de Vlaamse Esperantobond, die zal spreken over het wat en hoe van de Esperantobeweging. Tevens zal er een tentoonstelling zijn van boeken en brochures in en over Esperanto.

Pastoor Beckers: vijftig jaar esperantist.

Wie ooit de geschiedenis van de Esperantobeweging in Limburg wil bestuderen of beschrijven, zal moeten vaststellen dat het begin ervan een éénmansbeweging geweest is. Het was namenlijk pastoor Beckers uit Beringen, die, naast de Blijde Boodschap van het Evangelium met evenveel ijver de boodschap van het Esperantisme verspreidde. Inderdaad, reeds een halve eeuw is Z.E.H. Beckers actief in deze wereldbeweging alwaar hij voorzitter is geweest van de wereldbond van katholieke esperantisten. Op dit ogenblik, als ere-voorzitter van deze vereniging, is hij nog steeds in de weer en kan hij nog steeds zijn man staan. Doch ook in Limburg blijft hij nog steeds actief. Ondanks het feit dat hij op pensioen is, geeft hij nog op verscheidene ~~xxi~~ plaatsen in Limburg elke week gratis Esperanto-les. Het geloof en de overtuiging in de goede zaak en in de beweging, die reeds in zovele landen diepe wortels geschoten heeft, zitten ook stevig diep bij onze sympathieke jubilaris.

Op ~~xxxxi~~ zaterdag 16 mei om 14 uur zal, ter gelegenheid van dit gouden jubileum, in het Cultureel Centrum van Hasselt een Esperantonamiddag georganiseerd worden. Z.E.H. Beckers zal er over zijn belevenissen spreken van 50 jaar Esperanto-leven. Als gastspreker begroeten we de heer E.Symoens, voorzitter van de Vlaamse Esperantobond, die het hoe, wat en waarom van de taal en de beweging zal behandelen. Boeken en tijdschriften handelend over of geschreven in Esperanto zullen in de zaal tentoongesteld worden.

Iedereen is hartelijk welkom.

Limburgs Esperanto Verbond.  
Hasselt.

Hasselt postdatum.

Goede Vriend,

Op zaterdag 16 mei gaat er in het Cultureel Centrum te Hasselt een Limburgse Esperantodag door.

Aanvang te 14u.

We geven hier in't kort het verloop weer van de werkzaamheden.

1. Inleiding door de prov.voorz. De Heer Ir.Jos Christians.
2. Wat is eigenlijk " Esperanto" door de Heer Symoens voorz. van het Vlaams Esperanto Verbond.
3. " Mijn belevenissen van 30 jaar Esperanto leven" door E.H. Fons Beckers.

Korte pauze.

- 1; Diskutie met het publiek.
2. Iets voor de leden van de Limburgse groepen door Ir.Guido Schroeyers.

Maak van de gelegenheid gebruik om de tentoonstelling "Esperanto" te bezoeken. Tevens kans tot het aanschaffen van allerlei boeken over en in't Esperanto.

De pers zal ook ter plaatse zijn.

Hopelijk einde rond 17,30u.

Iedere belangstellende is zeer hartelijk welkom.

Ook nieuwsgierigen mogen een kijkje komen nemen.

Het prov.Bestuur.

We leven in een tijd die meer en meer verbrokkeling tussen de mensen meebrengt, een tijd die niet alleen individuele mensen scheidt door onbegrip, ikzucht, hebzucht of door grotere gevoeligheid, kwetsbaarheid of prikkelbaarheid van persoonlijke belangen en prestige, maar een tijd die ook meer en meer de volkeren verdeelt een tijd die volksgroepen levert die niet alleen van separatisme of onafhankelijkheid spreken en dromen doch ook met geweld of met terrorisme dat veroveren willen dat ze als hun eigen identiteit of eigen schoon ervaren of beklemtoond willen zien.

Deze tijd is voor velen ontmoedigend, omdat op wereldvlak er geen efficiënt organisme bestaat dat aan de toestand verhelpen kan en omdat op lager niveau er aan geen planning gedaan wordt of geen programma opgesteld voor de toekomst. Zo ik spreek van de toekomst, bedoel ik niet alleen deze van onze achterkleinkinderen, doch ook deze voor ons nageslacht dat binnen 100, 1000 of 10 000 jaar zal moeten leven. Het mensengeslacht staat nog maar in de kinderschoenen van de wereldgeschiedenis. Zo we veronderstellen dat de aarde, onze wereldbol, één jaar bestaat, dan bestaat de homo sapiens juist geteld 5 minuten. Het zou toch onverantwoord en doodjammer zijn moest het leven op aarde, relatief gesproken, binnen een paar seconden reeds verdwijnen moeten of onhouden te bestaan.

Buiten de groene jongens en enkele uitzonderlijke geleerden en idealisten hebben we niemand die positief aan een verbetering werkt. Het Esperanto door zijn universeel gebruik en zijn streving, wil er wel een steentje toe bijdragen, wil wel de wereldorde en vrede verbeteren, wil wel de verstandhouding en contacten tussen alle mensen bevorderen. Dit mag vaak herhaald en onderstreept worden, en alhoewel ik persoonlijk nog maar een goed jaar esperantist geworden ben, vind ik deze gedachte edel en lovenswaard. Allen hier aanwezig, esperantisten, vrienden en sympatisanten, hebben hopelijk dezelfde gedachtengang, hetgeen in Esperanto door het mooie woordje "samideanoj" uitgedrukt wordt. Ik vind dit een heerlijk woord "samideanoj", mensen met dezelfde mening en ideeën. Geestverwant geeft het vlaanse woordenboek als vertaling. De Duitsers vertalen het door "Gedinnungsfreunde".

Samideanoj, in naam van de groep Esperanto-Limburgo heten we

U allen hartelijk welkom in het C.C. van Hasselt, het hart van onze provincie Limburg.

U weet, we zijn hier allen te samen gekomen om waardig het gouden jubileum "50 jaar esperantist" van onze Limburger, pastoor Beckers te vieren, promotor en motor in Limburg van de beweging. Doch vooraleer we zo ver zijn, willen we eerst het woord verlenen aan de heer Symoens, voorzitter van het Vlaams Esperanto Verbond, die ons zal spreken over het Esperanto zelf. Dit zal dan gevolgd worden door het verhaal van onze jubilaris zelf, die ons zal spreken over 50 jaar esperanto belevenissen.

Graag nu het woord aan de heer Symoens.

Geachte Pastoor Beckers. U hebt ons met veel geestdrift over uw belevenissen in de esperantowereld gesproken, een wereld die aanstekelijk geworden is. In elk woord van U vinden we een groot enthousiasme weer dat diep geankerd is en dat uw overtuiging en innerlijke opvatting weerspiegelt. Het Esperanto is voor U meer dan een hobby. Het is haast een roeping, een tweede roeping naast uw priesterschap, naast uw leven van dienaar God's. We feliciteren U uiterst hartelijk met uw 50 jaar esperantist zijn, 50 jaar, een halve eeuw. En om te weten hoe lang dat is moeten we maar even bedenken dat voor de opkomst van het nazisme, dat op een ogenblik dat ik nauwelijks de wieg ontgroeid was, U reeds Esperanto sprak. We moeten U hiervoor bewondere en gelukwensen, temeer daar deze taal steeds trouw gebleven bent. Als herinnering aan deze gebeurtenis mogen we U een klein geschenk overhandigen in naam van de limburgse Esperanto-groep.

Geachte genodigden. Deze viering loopt ten einde. We zijn blij dat velen hun sympathie zijn komen betuigen voor pastoor Beckers, bij deze gelegenheid die toch nibt ongemerkt mocht voorbijgaan. Veel hebben we bijgeleerd en vernomen van de heer Symoens, die ~~me~~ zo welwillend en welsprekend ~~in~~ het woord genomen heeft. Van de beweging hebben we ook veel geleerd en we hopen dat het nuttige vruchten zal afwerpen. Onlangs bij de verkiezing van Mitterand zijn vaak de woorden van de franse revolutie weer te berde gekomen: liberté, égalité en fraternité. We denken niet aan de politieke inslag van deze woorden doch aan de diepere zin van deze slagzin en van het laatste woordje: fraternité. Mogen we dan ook in dit verband de woorden van Beethoven aanhalen in zijn hymne aan de vreugde in de 9de symphonie: Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Ja "Alle menschen werden Brüder" moge deze wens in vervulling gaan. En aan allen hier aanwezig, wens ik een goed en spoedig Gis revido.