

Esperanto en Scouting

Twee bewegingen die op een bijna zelfde einddoel afgaan : broederschap en vrede onder alle volkeren. Twee strekkingen geheel aan elkaar verwant, die parallel naast elkaar het tijdperk van bestendige wereldvrede nastreven. Waarom zouden Esperanto-movado en Scoutisme onverschillig voor elkander blijven? Waarom zou er geen contact, geen samenwerking desnoods tusschen beide bewegingen plaats grijpen?

Leiders van de scoutsbeweging hebben deze vragen goed begrepen en er de oplossing aan gegeven door het stichten in 1918 van *Skolta Esperantista Ligo* (Esperantistische Scoutsbond). Het doel van deze vereeniging is :

- 1) De ideeën van het scoutisme versterken en verspreiden door middel van Esperanto.
- 2) Esperanto verspreiden onder de scouts van alle landen.
- 3) Een scoutslitteratuur stichten, geschreven in Esperanto.
- 4) Een internationale scoutsrevue uitgeven.
- 5) De solidariteit, het gevoel van broederlijkheid gemeen aan de twee bewegingen, versterken onder de wereldjeugd.

Tweemaal in de maand geeft *Skolta Esperantista Ligo* (S.E.L.), een tijdschrift uit : *Skolta Bulteno*, heelemaal in Esperanto. S.E.L., waarvan de hoofdzetel in Londen gevestigd is, heeft in een dertigtal verschillende landen zijn agenten, die ten dienste staan van iederen scout.

Hier volgen enkele alinea's uit vroeger verschenen *Skolta Bulteno's* :

— Het is onmogelijk voor het scoutisme zijn doel te bereiken zonder internationaal middel om elkaar te begrijpen. Het is daarom dat iedere scout Esperanto moet leeren, indien hij wenscht een echte broeder te zijn voor iederen anderen scout, en wenscht gereed te zijn om te dienen.

— Zonder de internationale hulptaal Esperanto zijn de scouts stommen op de Jamboree's !

— De scoutsbeweging is gesteund op volgend feit : een scout is een broeder voor elk anderen scout. Maar hoe kunnen we echte broeders zijn voor elkaar als wij niet tegen elkander kunnen praten, noch onze gedachten wisselen ?

Scouts ! Waarom nog langer treuzelen of twifelen bij den roep die andere broeders U toezenden ? Waarom geen Esperanto leeren en u dan aansluiten bij *Skolta Esperantista Ligo* ?

Iedere echte scout moet de groene ster op zijn borst dragen. Tusschen esperantisten en scouts moet een band komen die intens is. Schouder aan schouder, geschaard onder het Zamenhof- en Baden Powel idee, zullen zij dan hun gedachten verder de wereld doen veroveren. Dan zal het einddoel niet zoo ver meer af zijn.

C. Braet.

★ ★

BERICHT — De komende wereldjamboree zal plaats grijpen in Frankrijk in Augustus 1947. Esperanto zal een der gebruikte talen zijn, en alle prospectussen en programma's zullen er in vertaald zijn. De tweede dag der Jamboree zal voorbehouden worden voor de algemeene bijeenkomst der Esperantisten-scouts. (*Traduktita el Esperanto Internacia, Julio-Augusto 1945*).

Scouts, leert en verspreidt Esperanto !
Neem contact met S.E.L.

Geïnteresseerden kunnen gratis inlichtingen bekomen : Esperanto-propagando, J. v. Maerlantstraat, 251, Brugge.