

## **Albert Cognie, meester-kleermaker en Esperanto-pionier in Kortrijk (mini-tentoonstelling in Stadsbibliotheek Kortrijk, 2012)**

Tot de pioniers van het Esperanto in Kortrijk behoorde – naast Gerard Debrouwere en Cesar Vanbiervliet – beslist ook de meester-kleermaker en stichter van de Kortrijkse Kleermakersbond Albert Cognie.

Hij was mede-initiatiefnemer en sponsor van het Vlaamse Esperanto-Instituut (*Flandra Esperanto-Instituto*), opgericht te Kortrijk op 30 november 1930.

In 1932 was hij ook betrokken bij de organisatie van het derde Vlaams Esperanto-Congres (201 deelnemers). De Stad Kortrijk steunde dit congres en gaf een subsidie voor de uitgave van een aantrekkelijke toeristische brochure over de stad.

Zie ook [www.esperanto-kortrijk.info](http://www.esperanto-kortrijk.info)

Met dank aan Annemie Bloeyaert en familie voor de welwillende bruikleen.  
Opmerkingen zijn welkom bij [fonds.vanbiervliet@gmail.com](mailto:fonds.vanbiervliet@gmail.com)

Albert Cognie correspondeerde met  
buitenlandse Esperantisten;  
voorbeelden uit Rusland en Roemenië.

Foto van een congres in Leuven  
met Albert Cognie en Marcel Cambier

Albert Cognie met het Esperanto-kenteken  
(speldje met groene ster)

Ledenlijst (1932) van de Kortrijkse Esperantogroep  
*La Konkordo* met de broers Albert en Antoine Cognie

Het kleermakersatelier van Albert Cognie

Ontwerptekening van dameskleding

Voorwerpen uit zijn atelier:  
schaar, bril en brillendoos, etiket