



Aandenken aan

mevrouw

Johanna De Ketelaere

echtgenote van

dokter Willy Peeters

geboren te Antwerpen op 11 februari 1936
en thuis overleden op 11 november 2008,
gesterkt door het sacrament van de zieken.



*De familie dankt u voor
uw blijken van medeleven en genegenheid.*

Op die lange weg van het zekere naar
het onbestemde, naar wat niemand van ons
ooit zag, staan wij mensen met ons kwetsbaar
kaarsje en willen we jou verlichten
en allen die het donker in moeten van de pijn
en de onmacht, van het onbenoembare.
Onze handen zijn onzeker, onze woorden
schaars, onze stem trillend.

Als kaarsen die warmte geven,
echte kaarsen die tot het einde branden,
willen we naast jou staan en met jou
meetrekken totdat jij in de tunnel gaat
en onze wegen uiteen moeten gaan.
Dan nog zal je bij ons zijn in ons verdriet
en in de mooie dagen, als die eindelijk weer
doorbreken na die lange nacht.

Marinus van den Berg

dochter van Maurice De Ketele
zus van Senny en Paula

