

Urbain Demey

Bij het begin van de eerste wereldoorlog werden tienduizenden Belgische soldaten rond Antwerpen omsingeld door het Duitse leger. Zij zagen geen andere uitweg dan de Nederlandse grens over te steken. Daar zouden ze gedurende vier jaar geïnterneerd blijven.

Eén van hen was Urbain Demey. Hij had kort voor de oorlog in Kortrijk een Esperantogroep *Ĉiam Antaŭen* (*Steeds Voorwaarts*) opgericht.

Samen met andere Esperantosprekers organiseerde hij in de interneringskampen van Zeist en Harderwijk Esperantocursussen.

In de kastjes bij de ingang van de leeszaal van de Kortrijkse stadsbibliotheek zal het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet binnenkort een selectie uit de foto's en postkaarten van Urbain Demey tentoonstellen.

In afwachting kunnen de beelden (met transcriptie en vertaling van de teksten) reeds bekeken worden op www.flickr.be. Gebruik op het startscherm van Flickr de zoektermen 'Demey' en 'Esperanto'.

En la komenco de la unua mondmilito, dekmiloj da belgaj soldatoj ĉirkaŭ Antverpeno estis ĉirkaŭataj de la germana armeo. Ĉar ne restis alia eliro, ili transpasis la limon kun Nederlando. Tie ili restis internigitaj dum kvar jaroj.

Inter ili estis Urbain Demey. Ĵus antaŭ la milito li fondis en Kortrijk E-grupon *Ĉiam Antaŭen*.

Kun aliaj esperantoparolantoj Demey organizis E-kursojn en la internigoj de Zeist kaj Harderwijk.

En la montroŝranketon ĉe la enirejo de la legosalono de la kortrijka urba biblioteko la Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet baldaŭ montros parton de la fotoj kaj poŝtkartoj de Urbain Demey.

Jam nun eblas rigardi ilin (kun transskribo de la tekstoj kaj tradukoj al la nederlanda) je www.flickr.com. Enigi je la startpaĝo de Flickr la serĉvortojn 'Demey' kaj 'Esperanto'.