

Koekelberg, 23 september 1968.

Aan de VLAAMSE TELEVISIE
Afdeling TAALCOURSUSSEN
Eugeen Flageyplein
BRUSSEL - ELSENE

Geachte Heer,

Daar t.v.-taalcursussen meer en meer succes kennen, zou ik u willen vragen of volgend voorstel u kan interesseren.

Ik ben bereid cursussen in Esperanto te geven voor de televisie. Ik veronderstel, dat ook daarvoor genoeg belangstelling zal bestaan.

Vroeger heb ik, als sekretaris van de "Flanderna Grupo Esperantista", in Antwerpen al cursussen gegeven aan de toenmalige Vlaamse Volksuniversiteit.

Mocht u aldus interesse hebben voor dese taalleergang, zou ik het op prijs stellen de modaliteiten hiervoor met u persoonlijk te bespreken.

Hoogachtend,

J.H.A. de RIDDER
Vrijheidslaan 5
BRUSSEL



BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE

NEDERLANDSE UITZENDINGEN

REF. : FP/DV
(In uw antwoord te vermelden)

VLAAMSE TELEVISIE

De Heer J.H.A. DE RIDDER
Vrijheidslaan 5

BRUSSEL 8.-

BRUSSEL 5, 28 november 1968.
18, EUG. FLAGEYPLEIN

Geachte Heer,

Onder dankzegging voor uw voorstel tot het geven van een Esperanto-cursus, moet ik u evenwel medelen dat de Vlaamse Televisie vooralsnog niet het inzicht heeft dergelijke lessen uit te zenden.

Mocht er in de toekomst aan zulk opzet gedacht worden dan houden we uw kandidatuur voor aanbevolen.

Inmiddels verblijf ik, geachte heer,

Met de meeste hoogachting,

Frans PUTTEMANS,
Producer.