



Dankbare herinnering aan

**De Heer  
Rik DE ROOVER**

Echtgenoot van Mevrouw  
Paula Braem

Geboren te Ede (NL)  
op 5 juli 1915 en overleden  
te Deurne op 12 maart 2000.

De familie dankt U zeer oprecht  
voor Uw bliken van deelneming  
en genegenheid.

Hij was eerlijk en goed, maar leed onder de  
onrechtvaardigheid in de wereld.

Hij voelde zich onmachtig, ziek zelfs,  
tegenover alle onrecht.

Zelfs zijn innigste geluuksmomenten,  
van muziekbeluisteren en liefde, werden nog  
verduisterd door de ellende in de wereld.

Hij streefde liefde, vrede en perfectie na en  
werkte daar hard aan, al te hard,  
niettegenstaande een gebroken gezondheid  
meegebracht uit krijgsgevangenschap.

Alles wat hij deed, deed hij uit idealisme en  
liefde : zijn schoolloopbaan, zijn poppenspel,  
zijn sprookjes, verzen en artikels.

Hij hield van alles en iedereen en genoot van  
de natuur onder al haar vormen.

Hij hield vooral van zijn gezin en leeft nu voort  
in zijn kinderen.

Dank je voor alles, Rik....

je Poke

