

Eddie Frederickx is overleden. Tijdens een vakantie in Oostenrijk werd hij het slachtoffer van een dramatisch ongeval.

Hoewel Eddie zelden een officiële functie aanvaardde in de Esperantobeweging, was hij een harde werker op vele terreinen. Zijn Esperantolesen in het St.-Jan-Berchmanscollege van Merksem, waar hij een van de sympathiekste leraars was, kenden steeds veel succes. Hij werkte ook mee aan de voorbereiding van het wereldcongres in Antwerpen, had zich net opgegeven als vrijwillig medewerker bij het Grafisch Centrum, en was reeds jaren de erg graag geziene „quizmaster" van de Antwerpse Esperantogroep.

„Graag gezien". Waarschijnlijk is dat de beste beschrijving die we van Eddie kunnen geven. Hij straalde een levensblijheid uit die zelden voorkomt en die hij aan iedereen doorgaf: aan zijn vrouw Nikie, aan zijn twee dochtertjes Veerle en Nele, aan zijn familie en ontelbare goede vrienden. Dat geschenk van levensblijheid willen we altijd bewaren.

Hartelijk dank, Eddie, voor het vele.

p

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op dinsdag 11 augustus om 10 u. in de Kerk van het Heilige Sacrament, Laaglandlaan, Merksem.