



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Jan Hanssens**

echtgenoot van Mevrouw Marie-Louise Claeys

Sekretaris en lesgever van De Koninklijke Kortrijkse Esperantogroep "La Konkordo".

geboren te Melden op 18 augustus 1922  
en onverwachts overleden te Kortrijk  
op 27 november 1993,  
bediend met de ziekenzalving.

Jan is zo plots weggerukt uit dit leven.

Hij is weggevallen uit ons bestaan.

Wij zullen hem missen, wij zullen in allerlei kleine dingen steeds meer voelen dat hij er niet meer is.

Bij lijden en dood ervaar je nog 't best hoe je van elkaar houdt. Wij moeten afscheid nemen van iemand die zoveel jaar een deel van ons leven is geweest.

Jan had iets moois in zich, dat van hem een fijn mens maakte. Hij was bestendig bekommerd om zijn gezin, de kinderen en kleinkinderen, zonder opdringerigheid leefde hij mee, tezamen met moeder, in hun wel en wee, tot in de kleinste details van hun dagelijks bestaan.

Maar ook buiten de familiekring hebben velen kunnen genieten van zijn vriendelijke aandacht en van zijn sociale bewogenheid en dienstbaarheid. Met talrijke herinneringen blijven velen met Jan verbonden, vooral de esperantisten van "La Konkordo". Het esperanto, waarvan hij een groot voorstander was en waarvoor hij zich ten volle inzette, niets was te veel : les geven, iets inrichten, de esperantobibliotheek helpen uitbouwen, en vooral mensen overtuigen van het nut van de esperantotaal, die mensen van alle landen en rassen bij elkaar brengt!

Alles is nu stil geworden.

Wanneer het jongste kleinkind, Larissa, zal vragen "waar is opa?" dan zullen we zeggen : sst, opa slaapt en waakt over ons, voor altijd.

Jan, Pa, Opa, we zullen je oneindelijk missen...

Marie-Louise,

dank voor je dagelijkse bekommernis.

Toen de dood kwam waren al je zorgen tevergeefs. Graag was ik nog enkele jaren bij jou gebleven.

Beste kinderen,

wees goed voor elkaar en voor moeder.

Arvid, Larissa, Aurore, Mathieu,

hoe graag had ik jullie verder zien groeien.

Jullie waren de trots van mijn leven.

Beste familieleden en vrienden,

dank voor Uw genegenheid.

Marie-Louise Hanssens - Claeys,

Xavier en Sabine Hanssens - Aendekerk,  
Nestor en Marie-Françoise Semail - Hanssens,  
Gino en Trees Viaene - Hanssens,

Aurore en Mathieu Semail,  
Arvid en Larissa Viaene,

*danken voor Uw gebed  
en Uw blijken van deelneming.*

