

Katja Lödör
Erik en Nicole Lödör-Benoodt
Peter, Veerle en Tom

kinderen
kleinkinderen

melden u met diepe droefheid het heengaan van

Lödör Arpad

geboren te Szombathely (Hongarije) op 15 september 1906 en overleden in de Volkskliniek te Gent op 15 april 1996.

Hij geloofde sterk in de positieve evolutie van de mensheid en was dan ook een optimistische strever.

Zijn grootste ideaal, het verspreiden van de wereldtaal Esperanto, heeft hij zelfs tot zijn laatste dagen op intensieve zorgen volgehouden.

Naar zijn uitdrukkelijke wil ging zijn lichaam naar de wetenschap.

Peter Benoitlaan 117, 9050 Gentbrugge
Tuinstraat 93, 9090 Melle

Katja Lödör
Erik en Nicole Lödör-Benoodt
Peter, Veerle en Tom

infanoj
genepoj

sciigas kun profunda malĝojo pri la forpaso de

Lödör Arpad

Li naskiĝis en Szombathely (Hungario) je la 15a de septembro 1906 kaj mortis en la Volkskliniek en Gent la 15an de aprilo 1996.

Firme li kredis je la pozitiva evoluo de la homaro, sekve li estis optimisma strebanto.

Lia plej granda idealo, la disvastigo de la mondlingvo Esperanto, li eĉ ĝis la lastaj tagoj dum daŭra prizorgado fidele persistis.

Laŭ lia lasta volo, lia korpo estis dediĉita al la scienco.

