

Het Weekblad van Yperen (19041112)

---

## Esperanto.

In den laatsten tijd is er nog al veel gesproken en geschreven geworden over *Esperanto*, de kunstmatige taal, welke D<sup>r</sup> Zamenhof, een Russisch geneesheer, heeft uitgedacht. Wie zich daarover een goed denkbeeld wenscht te vormen, kunnen wij niets beters aanraden dan het lezen eener kleine brochure, verschenen in den boekhandel A. Demarteau, te Tongeren.

Zij behandelt in algemeene bewoordingen het wetenschappelijk vraagstuk eener kunstmatige taal, en houdt zich in de tweede plaats bezig met de grondbeginselen en de ontwikkeling van het *Esperanto* in het bijzonder, zooals de Esperantische spraakkunst, de woordenlijst, de woordvorming, het nut en de toekomst van die nieuwe wereldtaal.

Onder de lezing voelt men dat de schrijver, E. Collardens, een overtuigd partijganger is

van het *Esperimento*. De Heer J. Neerlands heeft het artikel van de *Revue générale des Sciences pures et appliquées* in 't Nederlandsch overgezet.

In opzigt van stoffelijke uitvoering laat het brochure'tje niets te wenschen over.