

Vijf jaar na zijn overlijden gedenken wij dankbaar

De heer Fernand PIOT

geboren te Handzame op 24 oktober 1925

en overleden te Leuven op 7 maart 2007.

Vanaf zijn 7 jaar tot aan zijn laatste snik voorstander van Esperanto
Senator

Ere-volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid Leuven en Baal

Doctor in de rechten - KU Leuven

Advocaat

Licentie Politieke en Diplomatieke wetenschappen KU Leuven

Speciaal Baccalaureaat in de Thomistische Wijsbegeerte Straatsburg en
Parijs

Persattaché Commissariaat-Generaal der Regering bij

de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 (1954-1959)

Secretaris-Generaal van het Belgisch comité voor het wereldjaar van de
vluchteling 1959

Secretaris, nadien beheerder, van het Centrum voor Politieke,

Economische en Sociale Studies (CEPESS)

Ancien élève de l'Institut International d'Etudes et de Recherches

Diplomatiques de Paris

Vereerd met het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde

Rouwadres:

Jef Van Horicklaan 7 - 3128 Baal.

Fonto: www.inmemoriam.be