



*Rust nu maar uit,  
Je hebt je strijd gestreden,  
Je hebt het met veel moed gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

Tot de eeuwige rust en vrede werd geroepen

# De heer Jozef VANBRABANT

weduwnaar van mevrouw Yvonne VANDENBUSSCHE

geboren te Hooglede op 28 mei 1925  
en godvruchtig overleden in het W.Z.C. "Huize Zonnelied" te Ieper  
op 18 maart 2009, gesterkt door het ziekensacrament.

*Dit melden U:*

Gerard en † Yvonne VANDENBUSSCHE - CRABBE en familie,

zijn schoonbroer, neven en nichten,

- De families VANBRABANT - MANHAEVE en  
VANDENBUSSCHE - DESOT.

Voor de goede zorgen danken wij oprecht:  
zijn huisdokter en de thuisverpleging,  
de directie, de zusters, de aalmoezenier en het personeel van "Huize Zonnelied" te Ieper.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben **in de kathedraal van St.-Maarten en St.-Niklaas te Ieper**  
**op woensdag 25 maart 2009 om 10 uur.** Daarna volgt de crematie te Brugge  
en bijzetting van de urne in het columbarium op het kerkhof van Hooglede.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

De gebedswake wordt gehouden op de vooravond om 16.15 uur  
in de kapel van Huize Zonnelied, Rijselstraat 85 te Ieper.

Jozef is opgebaard in het Funerarium, Basculestraat 6 te Ieper,  
en kan er iedere werkdag begroet worden tussen 15 en 19 uur,  
op zaterdag tussen 15 en 17 uur, niet op zondag.

Rouwadres: Begrafenissen Druant, Hoomwerk 10, 8900 Ieper





†

Liefdevolle herinnering aan

De heer

# Jozef VANBRABANT

weduwnaar van mevrouw Yvonne VANDENBUSSCHE

geboren te Hooglede op 28 mei 1925 en  
godvruchtig overleden in het W.Z.C. "Huize Zonnelied" te Ieper  
op 18 maart 2009, gesterkt door het ziekensacrament.

---

De families VANBRABANT - MANHAEVE en  
VANDENBUSSCHE - DESOT  
danken U voor uw blijken van medeleven.

*Rust nu maar uit – je hebt je strijd gestreden;  
Je hebt het als een moedig man gedaan.  
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?  
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?  
Rust nu maar uit – je taak is af gekomen;  
vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet  
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen.  
De zin was af. God heeft een punt gezet.  
Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten  
van 't zwijgen van je laatste harteklop.  
Misschien alleen maar dit: De afgematten  
en moeden varen als met arendvleuglen op...*

Nel Benschop



**Aan Begrafenissen DRUANT  
Hoornwerk 10, 8900 IEPER.**

Ter attentie van de familie van Jozef VANBRABANT,

Kortrijk, op zaterdag 21 maart 2009

Geachte Familieleden van Jozef,

Tot over enkele jaren heeft Jozef als vrijwilliger regelmatig met ons samengewerkt in het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet in de Stadsbibliotheek te Kortrijk.

Wij waren dankbaar voor zijn actieve inzet en voor de belangrijke hulp die hij voor ons bij het sorteren betekende; door zijn open en gezellig karakter en ook voor zijn moed in dagen van tegenslag, werd hij een vaste vriend en een voorbeeld voor velen van ons.

Daarom bied ik aan de familie mijn oprechte deelneming bij het levenseinde van Jozef. Wij zullen hem ook dankbaar indachtig blijven voor zijn waardevolle medewerking in het Esperantofonds van Kortrijk.

Ik voel met u mee tijdens deze droevige dagen,

Dr em. P.J. DE BACKER  
Sint-Jorisstraat 15, 8500-KORTRIJK

