



We nemen afscheid van
de heer



Omer Van Hulle

VRT-beambte op rust
Gewezen lid van de Vlaamse Actieve Senioren
en de Vlaamse Esperantobond
Natuurlijkhebbber en actieve wandelaar

geboren te Gent op 16 september 1930 en overleden
in het WZC Ter Caele te Evergem op 2 augustus 2022.

Dit melden u:

Dirk Van Hulle en Bianca Foets
Marijke Van Hulle

Brecht De Mey en An Wauthier, Manon, Rafael
Joke De Mey en Maarten Behiels, Alexander
Liesbeth De Mey

zijn kinderen,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Julien De Bruyne(†) en Elsa Dupont(†) en familie
Broeder Maurus (Roger Van Hulle)
Juliette Van Hulle(†) en Arsene Staelens(†) en familie
Paula Van Hulle en Valentin Van Kerkhove(†) en familie
Christiane Van Hulle en Daniël De Keer(†) en familie

zijn broer, zussen, neven en nichten.

Maria Welvaert

De families Van Hulle, De Bruyne, Verhelst, Steyaert, De Mey en Welvaert.

Met dank aan al diegene die hem met zorg en liefde hebben omringd.

***De afscheidsplichtigheid aan de urne waartoe wij u vriendelijk uitnodigen
zal plaatsvinden in de aula van het crematorium Westlede te Lochristi
op dinsdag 9 augustus 2022 om 13 uur.***

Nadien begeleiden we Omer naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Sleidinge.

Samenkomst in de inkomhal van het crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60, te Lochristi om 12.45 uur.

Correspondentieadres: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Van Hulle, Hoeksken 17, 9940 Evergem.
condoleances: www.condoleances.be/omervanhulle