

*Als je voelt dat het waar is
als je echt voelt dat je leven
zijn zin heeft
als je voelt dat het waar is
dat alles en iedereen
zijn bestemming heeft,
dan treur je niet om het gevallen blad.*

Marina San Giorgi

Aandenken aan

Roger Van Humbeeck

*echtgenoot van
Irène Vandenneucker*

Nederokkerzeel, 31 januari 1932
Jette, 18 november 1998

Dank aan allen die ons de voorbije maanden
steunden en hielpen.
Dank voor je aanwezigheid en je medeleven.

Roger,

Na je actief leven bij de douane en in de
esperanto-wereld trok je je meer en meer
terug om thuis bezig te zijn met allerhande
klusjes.

Vooral je tuin en je plantjes kregen veel
aandacht.

Andere culturen leren kennen door reizen,
je met fotografie bezighouden, je kon er
stilletjes van genieten.

En dan opeens kwam je ziekte; je vocht nog
zó moedig, zonder klagen, realistisch zoals je
je hele leven was, tot het einde, toch nog
onverwacht...

In de stilte van de avond ging je zachtjes
heen.

Wellicht was dit tekenend voor jou; je hele
leven lang wilde je niemand tot last zijn.

Slechts je lichaam ging heen, niet wie je was
en ook niet wat je zei.

Rust nu maar uit.