

Esperanto, geen droom maar werkelijkheid

Brazilië gebruikt Esperanto voor zijn propaganda.

Rio de Janeiro, Sept. 45. De braziliaansche dienst van Buitenlandsche Zaken zond naar alle regeeringen in de wereld een brochure in Esperanto, gewijd aan de herinnering van den Braziliaanschen vlieger Santos Dumont. Het is de eerste maal, dat de diplomatische regeeringsdiensten gebruik maken van Esperanto.

Esperanto in de radio.

Verschillende radiozenders gebruiken Esperanto in hun toespraken voor het buitenland bestemd. Zender Praag I, Tchechoslowakije, o.a. zendt iederen dag politieke, economische en kultureele informaties uit, in Esperanto! Wij esperantisten kunnen dus genieten van buitenlandsche uitzendingen zonder hinder van taalverschil. In ons land: Zender Kortrijk, 202,3 m., iederen Vrijdagavond om 9.30 uur.

Scouts!

De komende wereldjamboree grijpt plaats in Frankrijk in Augustus 1947. Esperanto zal een der omgangstalen zijn en alle prospectussen en programma's zullen er in vertaald zijn. Een bijeenkomst voor de esperantisten-scouts is voorzien voor den tweeden dag. Scouts leert en verspreidt Esperanto en neemt contact met uw leiders opdat zij dit ook doen!

De Internationale Esperanto Liga heeft op dit oogenblik haar afgevaardigden in 42 verschillende landen, in verschillende steden en dorpen. In haar jaarboek 1945 lezen we de adressen van deze «ideege-nooten» die ten dienste staan van iederen esperantist van welk welke nationaliteit. Ideaal en practijk!

Wie twijfelt nog aan de waarde van Esperanto als band tusschen de verschillende volkeren? Niemand!

Neem contact met de Esperanto-beweging. Inlichtingen te bekomen: E.P., Esscheboomstraat, 1, Brugge.

Veterano.